

“Thy Word is like a deep, deep mine”

De afgelopen 2 zondagen heeft ds.Coen voor ons gepreekt over Maria. Over wat haar overkwam en hoe ze hier op reageerde. In Lucas 2:8-20 (dat gedeelte dat je vroeger uit je hoofd moest leren) lezen we over de herders, maar ook in dit verhaal komt Maria nog op een bijzonder manier terug.

De herders kregen de kerstboodschap van engelen (net als Maria) maar anderen ontvangen de boodschap van deze eenvoudige herders. Van mannen die totaal niet welbespraakt of indrukwekkend waren. Voor de mensen toen en ook voor ons nu is het buitengewoon makkelijk om niet echt naar Gods Woord te luisteren, omdat we ons teveel focussen op de boodschapper, de wijze waarop hij/zij de boodschap brengt en niet in eerste instantie op de boodschap zelf.

Maar dan Maria. Wat lezen we van haar?

In Lucas 2:19 staat: "Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart". En dan gaat het over de woorden die de herder hebben gesproken. Maria luistert dus wel heel aandachtig naar de herders, naar deze eenvoudige mannen die de boodschap op hun manier overbrengen, zonder enige training in spreekvaardigheid of wat dan ook.

Sterker nog Maria overweegt die woorden in haar hart. Ze probeert niet alleen met haar verstand die woorden te begrijpen. Nee, ze neemt ze als het ware mee naar binnen in haar hart. Ze wil haar hart en daarmee haar leven laten beïnvloeden door die woorden. Ze wil overwegen hoe God ook door deze woorden van de herders tot haar wil spreken.

Ik wil iedereen en mijzelf oproepen om Maria's voorbeeld te volgen.

Door allereerst dit jaar heel aandachtig te luisteren naar de woorden van de kerstboodschap, hoe die ook gebracht wordt. En vervolgens die woorden in ons hart op te slaan, ons af te vragen wat God met deze woorden tot ons wil zeggen en vervolgens de kracht en de zegen die ervan uitgaat te mogen ervaren.

*Thy Word is like a deep, deep mine
and jewels rich and rare
are hidden in its mighty depths
for every searcher there.*

Edwin Hodder (1863)